

Studiedag 2 voor dansleraren

Zaterdagochtend 16 november, hoge verwachtingen voor mijn tweede studiedag na enkele sabbatjaren. Het onderwerp "Discoswing" klinkt alvast veelbelovend.

Carpoolen, bijkletsen en leuke herinneringen ophalen onderweg... En veel sneller dan verwacht aankomen bij de Reflex in Wijnegem. Prachtige dansstudio trouwens, een droom van elke leraar.

Warm onthaal en fijn weerzien van vele collega's! Handjes schudden, kussen en knuffels uitwisselen en uiteraard netwerken.

Dansschoenen aantrekken, tijd voor actie! Aan elk niveau wordt gedacht: beginnende cursisten, middengroep en ervaren dansers. De vele figuren worden allemaal stap voor stap netjes gedemonstreerd en steeds op een didactisch correcte manier uitgelegd. Bij wijze van geheugensteuntje krijgen al de combinaties leuke namen als "knoopje", "ladyshampoo", "katapult", enz. Ook aan variatie in muziek zeker geen gebrek.

De leiders hebben het niet altijd even gemakkelijk bij wissels van handen en soms gaat er wel eens "iets" verkeerd omhoog wat zorgt voor hilariteit in een heel ontspannen en aangename sfeer.

Samengevat: Veel gedanst, veel plezier gehad en vooral met héél veel nieuwe bagage terug naar huis!

Een welgemeende dank je wel aan mijn danspartner (hij overtuigde me om mijn lidmaatschap als leraar te vernieuwen), de lerarencommissie van Danssport Vlaanderen en de lesgevers Eric Somers en assistente Ingrid voor deze leerrijke studiedag!

#Sportersbelevenmeer!

Hilde Bauduin

