

Onze eerste dansvakantie

Al enkele jaren droomden wij ervan om eens mee op dansvakantie te gaan. Als bestuurslid en lesgever in een club is dat niet zo vanzelfsprekend. Wij besloten om dit jaar onze zomercursus te onderbreken en schreven ons in voor de lijndansvakantie in Oostende.

Pinkstermaandag: nog nooit reden we zo ontspannen naar de kust. Zelfs op “de ring” was het heel rustig. In het hotel aangekomen werden we heel joviaal ontvangen door Fientje, Jan en Monique. Fientje maakte ons wegwijs in het hotel terwijl Jan ons naar de garage begeleidde. En daar waren ze dan, nog vier van onze cursisten van Dansclub DANSjeFIT. Om 12 uur onze eerste maaltijd en daarna een eerste danssessie van twee uur. Leuke dansjes, mooie, uitnodigende muziek. De sfeer zat er meteen in. Na deze danssessie konden we inchecken en om 18 uur naar de lunch. En dan? Dansen natuurlijk: weer twee nieuwe dansjes! Ietwat moe, maar met een zalig gevoel gingen we in de bar nog wat nagenieten.

Dinsdagmorgen... Hé, dat was een goede matras. Heerlijk uitgeslapen naar een rijkelijk ontbijtbuffet. We moesten ons echt intomen, van alles proeven was onbegonnen werk. Het weer viel niet mee, maar wij genoten in de danszaal in de voor- en namiddag. Herhalen en inoefenen en weer nieuwe dansjes. Met heel veel geduld en een lieve lach kregen Monique en Fientje alle dansers mee. En tussendoor werd er door de vakantiegangers ook wat afgelachen. Na het avondeten zorgden Jan en Fientje voor de avondanimatie en wij waagden ons even op de dijk maar spoedig keerden we weer, gezandstraald, naar de gezellige hotelbar en spoelden het zand van tussen onze tanden met een koel Oostends biertje.

Woensdag na het overheerlijke ontbijtbuffet konden we opnieuw dansen tot 's middags. Na het eten namen Jan en Fientje de groep mee op een gezellige, leerrijke “torenwandeling”. Na het avondmaal, wat dacht je... een nieuw lijndansje.

Donderdagvoormiddag hetzelfde scenario en na de middag kregen we “vrij”. 's Avonds stond de danssessie in 't BLAUW. Met wat hulp hebben Jan, Fientje en Monique de danszaal prachtig versierd, helemaal “blue”. Ook de nieuwe dansjes straalden blauw... vakantieblauw. En natuurlijk hadden alle dansers zich in 't blauw uitgedost. Het werd een heel gezellige “blauwe” dansavond met een gewoonte geworden afzakkertje in de bar.

Vrijdagvoormiddag herhaalde Monique, stap voor stap, de elf aangeleerde dansen. Dat was wel heel nuttig, we vergeten toch zo vlug! Na het middagmaal namen we afscheid van de andere dansvakantiegangers: “tot op de reünie in augustus!”

Dag Monique, dag Fientje, dag Jan... Bedankt voor de leuke dansvakantie. Wij gaan volgend jaar zeker weer mee!!

Roger Bruyninckx DANSCLUB DANSjeFIT Tienen



De eerste dansvakantie van Dominique, Frieda, Agnes, Roger, Godelieve en Cristel